

Geciteerd door Walter Vandereycken in zijn Redactioneel : De schrijver en het woord : een folie à deux ?
Tijdschrift voor Psychiatrie. 1985/9.

Folie à deux

Bijna uitgestorven, bewegend nauwelijks
Bewonen zij een huis dat naar hun stappen is gekrompen.

De trap is afgesloten en de kamers boven waar zij
Samen zweerden tonen het portret van hun ontaarde zeden.

Spreken doen zij zonder taal, zonder gebaren.
Zoals stenen leiden zij hun traag, onzichtbaar leven.

Woorden sturen zij naar elkaar als golven
En op de draden zitten rare vogels, wild geworden.

Mensen hebben zich als ebbend water achter dijken
Uit hun kleine ruimte teruggetrokken.

Niemand weet dat zij gaan slapen met de wereld
Als een vreemde kroon om hun beider hoofd

Gevlochten.

Mark Kinet